



## EEN KOUWE KERMIS

### Tekst

Harrie Geelen

### Muziek

Joop Stokkermans

### Uitgevoerd door

Rob de Nijs, Ab Hofstee, Herman Vinck, Riet Wieland Los, Koor

### Aflevering

31 Een kouwe kermis

Billy       Kom met mij en maak het bont  
              Kom mee, de kermis rond  
              Op de zweef en aan de zwier  
              Een kraampje daar en een molen hier  
              En strakjes moe en blij naar huis  
              Van een kouwe kermis thuis

              Op een kouwe kermis  
              Ja, een kouwe kermis  
              O, een kouwe kermis  
              Op een ijskoud plein

Zwaantje   Doe wel je wollen wanten aan  
              Blijf niet te lang aan het kantje staan

Paulus       De poffertjes gaan als een trein  
              Daar schijnt het lekker warm te zijn

Allen       't Is een kouwe kermis  
              O, een kouwe kermis  
              't Is een kouwe kermis  
              Op een ijskoud plein

Billy       Iedereen staan te klapperen  
              Een kermis voor de dapperen  
              De ijscoman daar op de stoep  
              Heeft hoorntjes met hete soep

Paulus       Op zulke kouwe dagen  
              Weegt de dikke dame  
              Met alle tien d'r vesten aan  
              Zoveel als wij vier samen

Els           Ik zat net in de achtbaan  
              't Was wel effe stil  
              Ik had toen ik eruit kwam  
              Een ijsbloem op mijn bril

Allen         't Is een kouwe kermis  
              O, een kouwe kermis  
              't Is een kouwe kermis  
              Op een ijskoud plein

Augustus    Daar komt die man weer aangesloft  
              Die op de hoek kastanjes poft  
              Die lieverd heeft, vergeet dat nooit  
              Al veertien kleine jongetjes ontdood

Erwin        We waren in het reuzerad  
              Da's ook weer zoiets typisch  
              Je gaat erin verhit als wat  
              En komt eruit als diepvries

Ellen        Mijn vader heb verloren  
              Bij de kop van Jut  
              't Kreng was vastgevroren  
              Nou benne we allemaal blut

Allen        't Blijft een kouwe kermis  
              O, een kouwe kermis

Augustus    Maar die kouwe kermis  
              Krijgen we wel klein

Paulus       We duiken warme kramen in

Zwaantje    Het spookhuis gaan we samen in

Billy        En in de schiettent staat een bord  
              Daar knal ik onze namen in

Allen        't Is een kouwe kermis  
              O, een kouwe kermis  
              't Is een kouwe kermis  
              Op een ijskoud plein

              't Is een kouwe kermis  
              O, een kouwe kermis  
              't Is een kouwe kermis  
              Op een ijskoud plein