



HIJ IS NET EEN HELD

Tekst

Harrie Geelen

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Koor

Aflevering

18 Gegevens uit een roemrucht verleden (Oebele City)

Hij is net een held van het witte doek
Kijk eens hoe hij heupwiegt
Kijk eens naar zijn spijkerbroek
Hoe ie door het zand stapt
Dapper naar de hoek
'k Durf haast niet te kijken

Hij is net een held uit een beeldroman
Iemand uit een serie
Uit een televisiestrip
Steeds in de miserie
Altijd in het schip
Strakjes zien we lijken

Strakkies vallen dooien
Straks komt het gevecht
Niemand ruimt de rommel op
En dat is nou het mooie
Niemand zet het recht

Alles blijft zo liggen
Kriskras door de stad
Een stuk of twintig lijken
En een whiskyvat

Hij is net een held uit High Chaparral
Iemand die nooit doodgaat
Iemand die van alles kan
Iemand uit het leven
Zo uit een roman
Die niet weet van wijken

Strakkies vallen lijken
Strakkies komt de knal

En niemand ruimt de rommel op,
Je moest hier rechts maar kijken
Tjeempie, wat een stal

Alles blijft zo liggen
Slordig door de stad
Een stuk of twintig dooien
En een whiskyvat
Een stuk of twintig dooien
En een whiskyvat