



ZOU SINT NICOLAAS

Tekst

Bram van Erkel

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Wieteke van Dort

Alternatieve titel

Zou Sinterklaas

Aflevering

11 Oebele

Zou Sint Nicolaas
Voor ie vertrekt naar Nederland
Niet bang zijn, dat hij dit of dat vergeet
Heeft ie vlak voor het vertrek
Een briefje in zijn hand
Waarop staat wat men in al die zakken deed
En gaat hij dan proberen
Nog snel te controleren
Of alles wat er zijn moet ook wel is
Nee, dat doet ie niet
Nee, dat doet ie niet
Sint vertrouwt helemaal op Piet

Zou Sint Nicolaas
Wanneer hij op de baren vaart
Niet bang zijn voor een schipbreuk in een storm
Zit ie angstig in zijn hut
En friemelt in zijn baard
Doet ie zorgelijk en bibbert ie enorm
En gaat hij dan proberen
De rest te alarmeren
En roept ie in het Spaans, help we vergaan
Nee, dat doet ie niet
Nee, dat doet ie niet
Sint vertrouwt helemaal op Piet

Zou Sint Nicolaas
Wanneer hij op de daken rijdt
Niet bang zijn voor
De diepten daar benee

Raakt ie op het hoogste punt
Niet zijn kalmte kwijt
Grijpt ie in paniek de mast van een TV
En roept ie piet jandôme
Laat vlug de brandweer komen
Dan kunnen ze me vangen in een zeil
Nee, dat doet ie niet
Oh nee, dat doet ie niet
Sint vertrouwt helemaal op ... zijn parachute ...!!!